

9/5 1998 til Philip og Philips skoleklasse

Jeg hedder Herdis Mortensen og jeg er Philips bedstemor. Jeg er født i 1921 og har levet min barndom i en lille landsby, Riis ved Danmarks højeste punkt – Ejer Baunehøj. Jeg var enebarn.



Vores genbo var købmand og jeg opholdt mig meget hos dem, da de ingen børn havde selv, jeg var altid velkommen. Købmanden var en god legeonkel, der var sjovt at sidde i butikken bag disken. Jeg sad på en stor bolchedåse og kiggede på kunderne. Til jul når der kom legetøj og julestads hjem så var det spændende at være med til at pakke ud, der kom mange kasser med legetøj som skulle sættes på hylderne rundt i butikken.

Landsbyen var en meget lang gade, i øverste ende af byen lå der en stor gård, hvor vi hver aften hentede mælk når køerne blev malket. Det var sjovt at komme op i den varme stald, der kunne være nyfødte smågrise og små kattekillinger, så fik vi lov til at give dem mælk.

Vi havde en gammel kone i byen som hed Rikke og hun boede alene i sit hus. Hun brugte kun én stue og i det ene hjørne stod hendes seng. Hun havde et langt skørt på der nåede gulvet. Hun havde ikke fernis eller tæppe på gulvet. Hendes køkken var meget lille og hun havde mursten til gulv. I et hjørne stod en gruekedel hvor hun kunne koge og vaske sit tøj. Alle ungerne elskede Rikke. Hun var barnepige hvis vi var alene hjemme og kedede vi os kunne vi bare gå ind til Rikke, så fandt hun hurtigt spillekortene og så spillede vi Rommy.

Jeg gik i Riis Tebstrup Skole i 7 år. Skolen var en meget lang bygning. Vores lærer boede i den ene ende, derefter skolestuen, så en lejlighed til lærerinden og igen en skolestue. Hun var en meget bestemt dame, der hurtigt kunne smække en lussing, jeg har prøvet det selv, hun var inde i lejligheden for at spise frokost, jeg var hoppet op på bordet og stod der da hun kom ind igen, BANG så sad der 5 fingre på min kind. Vi havde Regning, Geografi og Dansk hos hende og hos læreren havde vi Historie, Diktat og Sang og Genfortælling. Vi gik i skole hver anden dag. Den frie dag havde vi regnestykker og mange lektier for. Vi var 4 piger som hed Herdis. Vi gik eller cyklede til skole ca. 1 km.

I de lune sommer aftener mødtes de store børn midt i byen og legede gemmeleg.

Min far, som jo var Philips oldefar hed William og han var smed. Han havde en stor lastvogn og han hentede varer til købmanden, foderstoffer til gårdmændenes grise og meget andet. Men det spændende var om sommeren. Hvis søndagen blev meget varm, så begyndte min far at få travlt med sin lastbil, den kunne laves om til en lukket vogn med vinduer, der blev hentet bænke i forsamlingshuset som blev sat op i bilen. Så begyndte der at blive uro mellem børnene. De løb rundt i byen og råbte: William kører til Mossø!!! Alle mødre fik travlt med at smøre madpakker, lave kaffe, saft til børnene og øl til mændene. Snart var lastbilen fuld af glade mennesker, Så gik turen til Mossø, hvor vi fik et koldt bad. Vi børn legede i strandkanten, mødrene drak kaffe og snakkede, mændene hyggede sig med en øl og en pipe tobak. Alle synes det var en dejlig dag.

Alt i alt en hyggelig barndom uden stress.

Herdis Mortensen, født Jensen